

Beste collega's,

Elk jaar is er wel iets nieuws hè... Zo sta ik het ene jaar digitaal te spreken en moeten we allemaal op afstand van elkaar zijn, zo staan ik het andere jaar letterlijk in de kou en hebben we elkaar nodig om warm te blijven.

Laat ik beginnen met iets serieus. Net als elk jaar wil ik toch even kort terugblikken naar wat we met elkaar hebben meegemaakt. Ik kwam tot de conclusie dat het de afgelopen drie jaar elke keer intens is geweest. Waar ik de voorgaande jaren dezelfde speech tevoorschijn haalde (dat hadden jullie overigens niet door, want zoals altijd: jullie luisteren toch niet naar mij **<knipooog de zaal in>**) kon ik de afgelopen keren wél iets origineels melden. Dus hou het nog héél even vol, die kurk mag echt zo ontpopt worden... Ik hou het kort. Beloofd.

Het was een gek jaar...Spannend omdat we ein-de-lijk weer wat meer mochten na een virus die de hele wereld op z'n kop zette, maar ook angstig omdat een zeker mannetje besloot dat hij niet genoeg aandacht kreeg in de wereld en daarom een oorlog begon. En dat heeft effect gehad om op ons allemaal. Zowel zakelijk, als privé. De energieprijzen zijn nog nooit zo hoog geweest. Of je nou in een huis uit 1900 woont, in een loeistrak geïsoleerde nieuwbouwwoning of tieners hebt die uren onder de douche staan; we voelen het allemaal in onze portemonnee.

Ik zou het wel willen, maar ik kan de wereld niet veranderen. Wel kan ik proberen jullie hierbij te ondersteunen. En hoewel ik eruitzie alsof ik alles weet ... **<schouderklopje voor jezelf>**, heb ook ik geen idee wat 2023 voor ons gaat betekenen. Het enige wat ik dus kan doen, is jullie wat extra warmte te geven. Niet door de thermostaat hoger te zetten (nee, sterker nog... door dit cadeau, gaat de thermostaat op kantoor tijden een paar graden lager **<knipooog>**) maar: door jullie een Pluim te geven. Een letterlijke Pluim. Hiermee kan je zelf je cadeau kiezen, en weet ik zeker dat ik iets geef waar je écht iets aan hebt.

Met een Pluim kan je iets leuks doen in je vrije tijd. En dat is zo ruim zoals je maar kunt bedenken: van een verrassingspakket met lekkere dingen tot warme dekens voor op de bank en van een dagje spa tot een lekker leesboek. Zo zitten er allemaal warmpjes bij deze kerst.

Beste collega's, laten we het glas heffen.

Fijne dagen en op naar volgend jaar!