

Ha lieve mensen,

Yes, ik mag weer! De jaarlijkse kerstspeech... Mijn *moment of fame* waarbij jullie naar me luisteren alsof jullie me ontzettend interessant vinden, maar stiekem alleen maar hopen dat ik snel klaar ben en dat cadeau geef. Dus, wat gaan we doen...? Een hapje en een drankje erbij pakken, want dit gaat wel even duren.

**<knipoog>**

Nee flauw, alle gekheid op een stokje. Ik vind wel fijn om even terug te blikken op het afgelopen jaar. Wat heeft het ons gebracht? Wat viel er tegen? Hoe trots (of niet) ben ik op jullie? En elk jaar komt dat stiekem op hetzelfde neer. Maar toch waren er wel wat zaken anders de afgelopen jaren: Corona, thuiswerken, oorlog, kou, en **<andere belangrijke dingen die in het bedrijf zijn gebeurd>**

Ik heb het al eerder gezegd: ik ben trots op jullie aanpassingsvermogen en inzet. Echt, een hele dikke dank! Men zegt weleens: *you don't build a business. You build people, and then people build the business.* En dat is waar. Zonder jullie was **<naam bedrijf>** een totaal andere organisatie geweest. Jullie harde werk, maakt mijn werk weer een stuk makkelijker. Dank hiervoor! Weet dat ook overuren, late mailtjes en jullie welwillendheid echt niet onopgemerkt blijven. Ik besef me ook dat het hier misschien niet altijd even leuk is. Of niet makkelijk. Maar op de een of andere manier laten jullie het wel zo lijken. Nog nooit eerder heb ik een team gehad dat zoveel bloed, zweet en tranen in een bedrijf heeft gestopt als jullie. Jullie ZIJN het bedrijf. En mijn dank daarvoor ... is groot. Om dan nog maar even in de Engelse oneliners te blijven, zo vond ik er nog eentje die van toepassing is: *Great things in business are never done by one person. They're done by a team of people.* Mooi toch?

Goed, lang verhaal kort. Leuk al die Engelse quotes, maar geef mij dat cadeau maar, toch ...? **<naam noemen en iemand doordringend aankijken>**. Geef me nog 1 minuut: jullie zijn een superteam. Een hecht team. We zijn één. Dat brengt mij naar de volgende quote... dit is écht de laatste hoor jongens...! **<neem even de tijd om deze quote te brengen>**

*'The strength of the team, is each individual member.'*

En daar zeg je me wat... dat jullie een team zijn, betekent niet dat jullie allemaal hetzelfde leuk vinden. Niemand is hetzelfde. Dus jullie krijgen ook niet hetzelfde cadeau. Of nou ja, jullie krijgen wel hetzelfde cadeau, maar je kunt er allemaal iets anders mee doen. Met de Pluim kun je doen wat jij echt leuk vindt. Je kunt een vrijetijdsbesteding kiezen of een product wat jou blij maakt. Iets waar jij gelukkig van wordt. Met familie, vrienden of lekker in je eentje.

Fijne kerstdagen allemaal!

En nogmaals: dank voor jullie inzet het afgelopen jaar. Op naar 2023!